

Het verhaal van Tanja



Identiteit

Ik ben Tanja, ik ben 22 jaar. Ze zeggen dat ik een verstandelijke beperking heb, maar volgens mij ben ik gewoon een beetje traag. Het duurt wat langer voor ik iets door heb.

Computerdingen bijvoorbeeld.

Ik ben er mee gepest op de basisschool en ook op de middelbare. Sloom varken noemden ze me. Omdat ik een beetje dikker ben dan anderen. Twee leraren deden ook mee. Ik sloeg een keer iemand die mij uitschold keihard in zijn gezicht, ik kon het niet meer inhouden. Toen kreeg ik straf. Ik ben van school gegaan.

Ik hou van mijn vader, hij is mijn held. Het is jammer dat ik hem maar twee keer per jaar zie. Hij woont zo ver weg en ik kan niet alleen reizen.

Ik hou van zwarte kleren en zwarte make up. Ik heb altijd mijn oortjes in. Dan luister ik naar Within Temptation, of Nightwish. Dat maakt me rustig.

Wonen

Ik woon bij 's-HeerenLoo in een groep in mijn eigen appartement. Mijn kamer ligt vol met 100 knuffels. Ik weet niet, ze zijn lief en warm. Ik hou ook van schedels, misschien stom maar ik heb iets met de dood. Laatst wilde ik een doodshoofd aan de muur schroeven, maar dat mocht niet van de leiding. Nou staat ie op mijn nachtkastje.

Ik zit meestal op mijn kamer. Met de andere gasten in huis kan ik niet goed praten. Eentje is continu hard aan het praten. Ik word er helemaal gek van. Ik ga alleen naar beneden om te eten. Maar liever snack ik wat in de stad.

Op mijn kamer zit ik op mijn telefoon, of kijk ik series.

Ik ga vaak naar mijn vriend, Jimmy. Die heb ik online leren kennen. Hij is zo lief, neemt me overall mee naar toe, en geeft me cadeautjes. Soms krijg ik geld voor dingen die ik doe voor hem. Hij heeft echt veel geld en ik heb niks, want ik heb schulden – ik had teveel besteld –

en ik mag niet aan mijn eigen geld komen. Toen ik nog zelfstandig woonde moest ik een week een doos met wiet voor hem bewaren, kreeg ik zomaar €75 euro!

Vroeger woonde ik zelfstandig in de stad. Had ik wel begeleiding maar kon ik alles zelf beslissen. Ik was zo blij. Na 6 maanden moest ik helaas naar een groepswooning. Mijn huis was een puinhoop, en ik had ruzie met de burens. Ik kon het allemaal niet overzien en had te vaak vrienden die bleven feesten en slapen.

Nu zit ik hier met die idioten opgescheept. Is echt shit. Ik heb al drie keer gevraagd of ik mag samenwonen met Jimmy. Maar dat mag niet omdat ze vinden dat ik er nog niet aan toe ben. Zo fucking stom.

Werken

Mijn werk is stom. Maar ik ga wel, want dan zie ik Willem, mijn werkbegeleider. Willem is mijn grootste mattie. Hij praat gewoon met me. Hij snapt me en geeft me tips als ik weer eens wat stoms heb gedaan, bijvoorbeeld scheldeon op de groepsleiding. Dan zorgt hij dat ik rustig blijf zodat ik het niet verpest.

Vrije tijd

Als het mooi weer ga ik met vrienden chillen in het park of in een speeltuin. Muziek, lekker blowen, een shotje erbij, relaxed, geen gezeik. Behalve dan van de wouten. Die sturen ons iedere keer weg.

In juni nam Armin me mee naar de Efteling. Dat was chill. Hij weet hoe je kaartjes op het station kan kopen. Supermooie dag gehad. Ik voelde zoveel vrijheid.

Ik zit op volksdansen. En dat is zo leuk. Toen ik erheen ging om te kijken vroegen ze helemaal niks over handicaps ofzo. Ik hoefde niet in een speciale groep. Ik was voor hen gewoon Tanja.

Toekomst

Ik gewoon trouwen met Jimmy, een huis, kinderen, en dieren. Wanneer dat gaat gebeuren weet ik niet, maar wat mij betreft zo snel mogelijk. Hier kan ik echt niet blijven. Als het regent verveel ik me kapot. Heel erg.

En ik wil een beetje afvallen. Ik moet meer fietsen en minder op de scooter gaan zegt Willem. Maar dansen helpt vast ook.